

VRIJWEL ALLE CLUBS GETROFFEN DOOR WATERSNOOD

Tweehonderd jaar voetbal op Goeree Overflakkee



(Vervolg)

GOEREE-OVERFLAKKEE - Op 1 februari van het jaar 1953 werd Goeree-Overflakkee getroffen door de grote watersnood. Vrijwel alle voetbalclubs hadden met deze grote ramp te maken. Alleen de kop van het eiland en de polders rond Dirksland en Melissant bleven droog. Van de vier jubilerende verenigingen waren Stellendam, een zwaar getroffen dorp, SNS en OFB getroffen met hun vernielde accommodaties. Natuurlijk, de schade stond in het niet bij al dat persoonlijke leed uit die dagen. Iedereen had wel een familielid, vriend of kennis verloren. De schade aan materiaal was groot maar te herstellen. Werden er vroeger nog grapjes gemaakt over de ondergelopen vrosvelen van Stellendam, OFB en VVS, dit was ernst.

Voetbal, of gelijk welke andere sport, het was in die dagen niet van belang. Maar na de eerste verwerking van het drama moet de draad weer worden opgepakt. Ook bij de getroffen clubs die de competitie in duigen zagen vallen. Melissant kwam er met het veld nog het beste af. De club had toen al naam gemaakt in de RVB waar het na een kampioenschap van Goeree Overflakkee via een overwinning op het niet meer bestaande V.V. Goeree naar toe was gegaan. En ook in de RVB werd Melissant het eerste jaar, na een spannende wedstrijd tegen het op gelijke hoogte staande Insulinde (wie weet er nog van) kampioen.

Zonder veld

In 1953 verschaft Melissant enige tijd onderdak aan Stellendam dat nu zonder veld zat. Want bij Stellendam was echt alles weggedreven. Inmiddels was daar Teeuw van Ours voorzitter geworden. Bij SNS had men na zes weken weer orde op zaken. SNS was te sterk voor de Flakkeese bond maar de RVB weigerde de overgang. OFB speelde voornamelijk uitwedstrijden na de ramp. Pas in 1956 kreeg OFB een nieuw veld dat het echter moest delen met de korfbalclub. Dat leverde de nodige discussies op en het werd een onthoudbare toestand.

Stellendam had kort na de watersnood de beschikking gekregen over een veld van Numan. Het werd door eigen mensen in orde gemaakt maar de koeien bleven er lopen zodat het er soms een uur in de wind stonk. Maar er was weer een eigen veld.

Toen SNS dan eindelijk tot de RVB werd toegelaten kwam er een volgend probleem. In de Rotterdamse kranten stond dat de "boertjes kwamen die zowat allemaal Mellaard heetten". Er werd 's zaterdags nog gewerkt zodat de kleding al op de fiets mee ging. Dan op het rijwiel, direct na het werk, naar het "hoed" waar de boot naar Hellevoetsluis en een gehuurde bus SNS verder bracht. Zelfs, maar ook door eigen toedoen, naar de tweede en later eerste klasse van de afdeling. Inmiddels had de KNVB laten weten dat het veld aan de Boomgaardsdreef ongeschik was en de koeien die erop liepen nog minder geschikt waren. Misschien wel voor de boere Stadse benen maar niet voor de echte stadse benen.

Gemeente

De gemeente zou uitkijken naar de aanleg van een nieuw veld. Bij de gemeente Stellendam speelde dat ook. Cor Moyes was tenslotte bereid een stuk grond in de Molenpolder aan de gemeente te verkopen waarna de



SNS seizoen 1969-1970. Van links naar rechts staand: trainer Hans Overweel, Piet Diepenhorst, Adrie Braber, Kees Braber, Rut Fokker, Adrie Melaard, Janus de Boed. Zittend: Kees Arensman, Iman Braber, Diek Viser, Jaas van Rumpt, Koos Melaard en Wout Melaard.

Heidemij op dat stuk aan het werk kon voor de aanleg van een nieuw veld. Het veld werd in de zomer van 1959 in gebruik genomen. De eerste wedstrijd was tegen de Brandweer van Den Haag, welke stad Stellendam na de watersnood geadopteerd had. Vandaar nog steeds het Haegse Huus. In de kleedhokken waren zelfs wasbakken met echte kranen. En de scheidsrechter had een hokje van anderhalve vierkante meter. Melissant maakte inmiddels grote naam "aan de overkant". Melissant had ook legendarische spelers. Nagtegaal, Van Putten en Cor Hamete wisten nog ze feilloos op te noe-

men. Kees Buys, Willem de Vogel, Willem van Putten, Tinus, Toon en Piet Heestermans, Piet Gootjes en keeper Hen Wielgaard. Zeven seizoenen speelde Melissant onder andere met dit elftal in de derde klasse van de KNVB. In 1963 betrof Melissant de huidige terreinen. Toen nog met een houten kantine, kleedkamers en later zelfs met een aangebouwde bestuurskamer. Ook voor OFB kwam er een nieuw veld aan het Weesmolenpad. Op 29 augustus 1964 werd het door Burgemeester Van der Harst officieel geopend. En de kar werd weer verreden. Die deed dienst tot 1967 want toen kon OFB het oude

badhuis van "De Plaet" over.

In 1970 werd het bestuur van Stellendam ten gemeentehuize ontboden. De gemeente bleek het veld met toebehoren verkocht te hebben. Dus moest er naar een ander stuk grond worden omgekeken. Er zijn nog oud-bestuursleden die nu nog met de ogen knippen na dit onverwachte verhaal van de gemeente. Er waren echter vier opties, allen ver buiten de bebouwde kom. Het huidige complex werd gekozen en daarop had de burgemeester al gerekend want hij had de plattegrond bij zich. Stellendam besloot in 1972 zelf de kantine en kleedlokalen te gaan bouwen.

Geld was er niet en het pellen van garnalen en vis bakken leverde te weinig op. De vrijwilligers meldden zich massaal en moesten in rijen van drie worden opgesteld. Maar bij de bouw zelf waren er maar enkelen die echt doorzetten. Met geldeningen van particulieren. Pas veel later werd de bestuurskamer gebouwd. Wel kreeg Stellendam lichtmasten die bij Maaskant door eigen mensen werden gemaakt.

Trainer

Tien jaar eerder dan Stellendam had SNS het huidige veld al betrokken. Met behulp van Sempre Crescendo. In 1963 werd Gerrit Speelman trainer van SNS. Zijn gage was een knaak per avond. De training wierp kennelijk zijn vruchten af want de prijzenkast werd te klein zodat er een grotere kwam die bij "Piet de kapper" mocht hangen. In 1968 ontving SNS een bedrag van vijf honderd gulden, zijnde de "transfer" van Adrie Mellaard die als semiprof voor NEC en het Nederlands Militaire elftal uit kwam. De keuzecommissie trad af wegens de voortdurende kritiek. In 1969 is er een incident met het politie-elftal van Herman-

dam. Een supporter doet vervolgens de deur van de kleedkamer van de Rotterdamse sterke arm op slot en waarschuwtde Politie. In 1970 verschijnt bij SNS voor het eerst het clubblad De Supporter met in de redactie Jaap Maliepaard en Huib Boogert. (Ons Eiland en ex-Ons Eiland). Er wordt een actie opgezet voor de bouw van een kantine. Dat levert een bedrag van fl. 34.000,- op zodat de bouw onder leiding van de werkgroep van Kees Braber kan beginnen. Ondertussen promoveert SNS onder leiding van Hans Overweel voor de eerste maal naar de KNVB. Het zou niet de laatste maal zijn. De gebouwen van SNS worden in december 1970 geopend. Bij het 25 jarig bestaan van SNS speelt voor de eerste maal een Flakkees elftal tegen het Nederlands Militaire team. Dank zij vier doelpunten van Tom Keizer van Melissant wint Flakkee met 4-3. Twee jaar later, we zitten dan ook bij SNS in 1972, wordt overwogen om grond te kopen voor een tweede veld.

In die periode ligt de "Heen en Weer" steeds in de Stadse haven want SNS gaat van KNVB naar RVB en weer terug, en weer terug, en weer terug. De boot komt ook in 1977 weer in dienst. Ondertussen promoveerde OFB vanaf 1964 met enige regelmaat. Gerrit Duim was de trainer en later werd hij opgevolgd door Leen Vervloed die als voetballer zijn sporen bij Fios al verdiend had. OFB schoopt het tot de eerste klasse van de afdeling Rotterdam

(Wordt vervolgd)